



## ***Drieweekse groepswandeling in Bali, Lombok en Flores***

Dag 1, 27 oktober 2008

Vertrek vanuit België voor de intercontinentale vlucht naar Denpasar.

Dag 2, 28 oktober 2008

Aankomst in Denpasar, hier worden jullie hartelijk verwelkomd door Anita, jullie Nederlands sprekende reisleidster. Transfer naar hotel Santika in Tuban. Overnachting in hotel Santika in Tuban



Dag 3 , 29 oktober 2008

Na het ontbijt, transfer (10 min.) naar de nationale luchthaven van Denpasar. Binnenlandse vlucht van Denpasar naar Mataram (Lombok). We worden verwelkomd door de chauffeur en de gids, die jullie verder in Lombok zullen begeleiden.

Onderweg naar Senaru maken we een stop bij de vele apen die langs de kant van de weg zitten. Vervolgens reizen we via de nog zeer traditionele noordkust van Lombok naar Senaru.

In deze regio wonen nog veel aanhangers van de oude Wetu Telu godsdienst, die elementen van de Islam en animisme verbindt. Zodra we de bergen naderen verandert het droge landschap dramatisch: de omgeving wordt heel groen en vruchtbaar. Het plaatsje Senaru, gelegen op de noordelijke flank van de imposante Rinjani-vulkaan biedt onvergetelijke uitzichten richting zee en berg. Overnachting in Pondok Senaru.





Dag 4, 30 oktober 2008

Na het ontbijt: panoramawandeling

Een project onder leiding van de Nieuw-Zeelandse regering heeft vrouwen uit Senaru opgeleid tot gids en onder leiding van één van hen maken we een interessante wandeling. Deze voert langs prachtige uitzichten, via oude voetpaden door schaduwrijke bamboebossen naar een open landschap van rijstterrassen. Onderweg bezoeken we traditionele dorpjes en komt we meer te weten over de kleurrijke manier van leven van de Sasak. De wandeling eindigt bij een reeks schitterende watervallen. Na de wandeling rijden we oostwaarts naar Labuan Pandan, waar we bij een familie logeren. 's Avonds koken ze een heerlijke maaltijd en hebben we uitgebreid de gelegenheid verhalen uit te wisselen met onze gastheren.

Dag 5, 31 oktober 2008

Na het ontbijt varen we naar een prachtig onbewoond koraaleilandje vlak voor de kust van Labuan Pandan. U kunt hier snorkelen en genieten van het mooie zeelandschap (het uitzicht op Sumbawa). Er gaat een lunchbox mee. Het is een heerlijke relaxte tocht.



In de namiddag gaan we verder per auto naar Tetebatu. Onderweg brengen we een bezoek aan Limbunan. In het hart van dit dorp leeft men nog steeds volgens de Sasak traditie. Alle huizen zijn vervaardigd van bamboe en volgens bepaalde regels. Het is alsof men helemaal terug gaat in de tijd! Tetebatu is een klein dorp aan de zuidelijke voet van de Rinjani vulkaan. In de koele ochtendlucht is het uitzicht op de top van de Rinjani en de omringende rijst- en tabaksvelden hier geweldig. We brengen een bezoek aan het dorp Loyok, waar voornamelijk vrouwen allerhande producten vervaardigen van bamboe. Overnachting in hotel Green Orry inn



Dag 6, 1 november 2008

Na het ontbijt maken we met een gids een stevige wandeling van ongeveer drie à vier uur door de rijst- en tabaksvelden naar een waterval.

Soms zien we onderweg zwarte langoer apen. Vervolgens gaan we per auto naar het zeer authentieke weefdorp Pringgasela.



U kunt op het gemak tussen de huizen door wandelen en zien hoe de songkets hier op traditionele wijze geweven worden. 'Middags wordt een echte 'Sasak'-maaltijd geserveerd. In Lenek heet het hele dorp ons welkom om een traditionele dansvoorstelling, met als hoogtepunt de befaamde stokkengevechten, bij te wonen. Op de terugweg naar Tetebatu brengen we nog een bezoek aan Masbagik, een van de weinige dorpen waar men nog op oeroude wijze keramiek maakt. Overnachting in hotel Green Orry inn

Dag 7 , 2 november 2008

In de (heel) vroege ochtend (na het ontbijt) bezoeken we de vismarkt in Tanjung Luar (Zuidoost- Lombok). Het dorp zelf telt vele traditionele Buginese huizen op palen en is een van de belangrijkste vishavens op Lombok. Het binnenhalen van de visvangst (vooral grote haaien!) is een waar spektakel voor ogen en neus. We kunnen hier ook zien hoe kunstig de vissersboten met de hand gemaakt worden. Verder gaan we een kijkje nemen bij een familie die zout wint op een zeer primitieve maar efficiënte manier.



Na de lunch (zelf te betalen) rijden we via Mataram naar Narmada. Hier bezoeken we het zomerpaleis (gebouwd in 1727) van Ngurah Asem, de koning van Karangasem (Bali), gebouwd in 1727 Aan het eind van de middag komen we aan in het toeristisch hart van Lombok, Senggigi. De chauffeur en gids voor dit gedeelte van de reis nemen hier afscheid. (De Nederlands sprekende begeleidster blijft uiteraard begeleiden tot het einde van de reis.) Overnachting in het minimalistische luxe Quncy Villas hotel.

Dag 8, 3 november 2008

Transfer naar de nationale luchthaven van Lombok. Binnenlandse vlucht van Lombok via Denpasar naar Maumere (Oost-Flores). Intrek in het Sea World hotel, een leuk hotel pal aan het strand, net buiten de stad. Hier kan u direct vanaf het strand snorkelen.



In de namiddag vertrekken we naar 1 van de 6 kindertehuizen opgezet door "Mama Belgi". Deze gulle en immer vrolijke Belgische zit al meer dan 30 jaar op Flores en heeft inmiddels 6 kindertehuizen opgezet. We bezoeken één van deze levendige tehuizen en krijgen hier een avondmaaltijd aangeboden (inbegrepen in de prijs). Overnachting in het Sea World hotel.

Dag 9, 4 november 2008

Van Maumere naar Detusoko. Na het ontbijt rijden we met onze privé gids en -chauffeur de bergen in naar Watublapi voor een heel bijzondere traditionele dansvoorstelling. We maken daar ook kennis met het ikat-weven. Ikat is een zeer arbeidsintensieve weefmethode en het is interessant om het hele proces te zien van de katoenverwerking over de kleuring tot het weven.

Daarna vervolgen we de rit -een prachtige tocht door de bergen- naar het klooster van Detusoko. Onderweg maken we een koffiestop aan de Indische Oceaan. Na de lunch (niet inbegrepen) brengt u nog een bezoek aan Jopu. Hier bezoekt u een van de traditionele huizen van deze regio.

In Detusoko logeert u in een eenvoudig (geen warm water) maar proper hotel gerund door de Franciscaner zusters binnen hun mooie klooster (op zich het bezoek waard). De inkomsten van het hotel worden o.a. gebruikt voor het levensonderhoud van de bijna 100 weeskinderen die hier wonen. Het eten is er heerlijk

Overnachting in het klooster van Detusoko.



Dag 10, 5 november 2008



Van Kelimutu naar Bajawa. Voor dag en dauw vertrekken we met een lokale gids naar Kelimutu, de vulkaan met de We stoppen waar de weg slechter wordt. Dan is het ongeveer drie kwartier zacht klimmen naar het uitzichtpunt vanwaar u de drie meren kan zien. Hier wachten we op de zonsopgang die adembenemend mooi kan zijn. Bij het opkomen van het licht openbaren zich de kleurverschillen tussen de 3 meren. De lokale bevolking gelooft dat de zielen van de overledenen in deze meren rusten: in het zwarte de oude mensen, in het turkooize de jongeren en in het

donkerbruine... de slechteriken.

Na het ontbijt maken we een stevige wandeling van een kleine 2u steil bergafwaarts naar Moni, aan de voet van de vulkaan. We lopen door verschillende dorpjes, waar de inwoners ons vriendelijk zullen begroeten terwijl ze aan hun dagtaak bezig zijn. Vrouwen zitten er te weven, kinderen te spelen, koffie of kruiden liggen te drogen. We doorkruisen plantages en jungle en houden halt bij een prachtige natuurlijke waterval.

De auto wacht ons beneden op en dan gaat het richting Bajawa. De rit gaat langs een veelvoud van landschappen waaronder een prachtige diepe vallei. Onderweg stoppen we onder andere voor een strandwandeling en een picknick (niet inbegrepen) aan het strand. In de late namiddag komen we aan in Bajawa, gelegen op 1200 meter hoogte, omringd door vulkanen. U hebt nog tijd om het gezellige stadje en zijn levendige markt te verkennen, want het hotel is pal in het centrum.

Overnachting in het beste hotel van de stad: Bintang Wisata.

Dag 11, 6 november 2008

Verkenning van de omgeving van Bajawa. In de dorpen rond het stadje Bajawa leeft men nog zeer traditioneel. Voorouderverering speelt hier nog een belangrijke rol. Je kan hier bovendien prachtige wandelingen maken. Met een lokale gids lopen we langs de groene flanken van de vulkanen van dorpje naar dorpje en leren we de traditionele huizenformaties en de religieuze symbolen van de streek kennen. De mensen hier zijn erg vriendelijk en zullen ons waarschijnlijk uitnodigen zo'n huis van binnen te bekijken. Wie weet zijn we hier getuige van een ceremonie? Van de gids krijgen we de nodige uitleg over de gewoonten en gebruiken van de Ngada bevolkingsgroep. Af en toe is het wel wat klimmen en dalen, maar we worden beloond met prachtige uitzichten. Na de lunch (niet inbegrepen) vertrekken we naar Soa, een natuurlijke warmwaterbron. Het water van deze rivier wordt verwarmd door een vulkaan in de omgeving. Het is hier heerlijk baden!  
Overnachting in hotel Bintang Wisata.



Dag 12, 7 november 2008

Een mooie rit van Bajawa naar Ruteng. De weg van Bajawa loopt door de bergen maar ook langs een prachtig stuk van de Indische Oceaan. We stoppen aan het strand en picknicken (zelf betalen) weer onderweg. Langs de weg zijn overal mensen aan het werk. We zullen in ieder geval zien hoe ze hier Arak maken, een lokale jenever. Soms wordt er ook kokosolie gemaakt of is men bezig vanille te fermenteren. We stoppen ook in een stukje oerbos met - voor wie ze kan spotten - een mooie verzameling exotische vogels. De stad Ruteng wordt gedomineerd door de oude kathedraal die de stad een Latijns-Amerikaans cachet geeft. Verder op de bergflank staat ook de moderne nieuwe kathedraal. Maak zeker eens een wandelingetje in de buurt van het hotel: Ruteng is een heel sfeervolle plaats.

Overnachting in hotel Dahlia, het beste in Ruteng (VIP-rooms, doch geen warm water, maar u kan een emmer warm water vragen)



Dag 13, 8 november

Van Ruteng naar Labuan Bajo. Ruteng is de hoofdstad van het Manggarai-gebied. De belangrijkste stop vandaag is Todo. Dit dorp speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Manggarai en wordt gezien als de 'navel' van dit gebied. Vroeger leefde men hier in grote ronde huizen met soms wel 200 mensen per woning! De Nederlanders vonden dit maar onhygiënisch en lieten de huizen afbreken. Het huis in Todo is gelukkig gespaard gebleven.

Ruteng ligt in de vruchtbaarste streek van Flores, die wordt gekenmerkt door de rijstteelt. Onderweg naar Labuan Bajo zal u dan ook (vaak indrukwekkende) rijstvelden zien. De aanleg van deze velden verschilt hier trouwens sterk met die van de rest van Indonesië.

Halverwege de middag komen we aan in het uiterste westen van Flores, in het vissersplaatsje Labuan Bajo. Dit stadje, dat op zich al de moeite waard is, is ook het vertrekpunt voor een bezoek aan de Komodo-archipel. Overnachting in een comfortabel hotel met prachtig zeezicht: Komodo Eco Lodge (kamer met airco) in Labuan Bajo.



Dag 14, 9 november 2008

Labuan Bajo en Rinca. Al heel vroeg vertrekken we met de boot naar Rinca. Het zeelandschap onderweg, dat u bij zonsopgang ontdekt, behoort tot de uniekste ter wereld. Rinca is een van de eilanden van het Komodo Nationaal Park, en woonplaats van de indrukwekkende Komodo-varaan. Op Rinca maken we een ochtendwandeling door het savanne-achtige landschap, met mooie zichten op de zee en de omliggende eilanden. Rinca wordt nauwelijks door toeristen bezocht en de varaan leeft hier in een meer natuurlijke omgeving dan op Komodo. De Komodo-draken, zoals ze hier worden genoemd zijn gevaarlijke vleeseters maar de ervaren gidsen loodsen u zonder gevaar tot vlakbij hen. Vervolgens brengt een boot ons naar een ander eilandje (op de boot krijgt u een heerlijke lunch/inbegrepen) om te snorkelen (of om gewoon wat tijd aan het strand door te brengen ) in één van de mooiste onderwaterwerelden van Indonesië. Daarna varen we terug naar Labuan Bajo.

Overnachting in hotel Komodo Eco Lodge in Labuan Bajo.

Dag 15 , 10 november 2008

Bali. 's Ochtends hebt u nog tijd om wat rond te lopen in Labuan Bajo en een bezoek te brengen aan de markt. Rond het middaguur brengt de chauffeur u naar de luchthaven. Aankomst in Bali in de namiddag. Transfer naar het hotel Bunga Permai in Ubud.

Overnachting in Bunga Permai in Ubud



Dag 16 , 11 november 2008

Voormiddag: na het ontbijt: trekking met een ervaren lokale gids door de rijstvelden. Deze tocht duurt ongeveer 4 uur (rustig aan gelopen), dit is echt een natuurwandeling waarbij letterlijk over de kleine dijkjes tussen de rijstvelden doorgelopen wordt. Echt heel leuk en aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. 's Avonds : Balinese dansvoorstelling (inclusief transport naar de voorstelling heen en terug). Voor of na de voorstelling kan worden gegeten in Ubud-centrum (niet inbegrepen) Overnachting in hotel Bunga Permai.

Dag 17, 12 november 2008

We worden 's ochtends opgepikt aan het hotel en naar Kintamani, bij de vulkaan gebracht, daar ontbijten we aan de rand van de vulkaan, met zicht op het Baturmeer. Dan beginnen we aan een relaxte fietstocht naar beneden langs rustige, aangename wegen. Er rijden ook busjes mee die u op elk moment (samen met de fiets) weer kunnen oppikken. Er gaat een gids mee om uitleg te geven. We rijden langs ongerepte verscholen paadjes. Aan het einde van de tocht serveert men ons een heerlijke typisch Balinese lunch (inbegrepen) in de rijstvelden, in de namiddag worden we terug naar hotel gebracht.

Overnachting in hotel Bunga Permai



Dag 18, 13 november 2008

Kookcursus. Deze duurt ca. 4 uur, van 10u tot 14u. We maken hier kennis met geurige en kleurige tropische vruchten, groenten en kruiden en leren hoe we een heerlijk Indonesisch maal moeten bereiden. Uiteraard gaan we de resultaten van onze kookkunsten proeven. Na de lunch, die inclusief de frisdrankjes is, ontvangt iedereen een extra Balinese attentie. Diegenen die dit wensen kunnen ook in Ubud blijven om nog wat te shoppen en later naar het hotel terugkeren ( het is nog geen 10 minuten rijden met een taxi, en een taxi kost slecht 2à3 €)

[Opmerking: tijdens uw verblijf in Ubud zal u door het hotel op de hoogte gehouden worden van onverwachte ceremonies en/of crematies die plaatsvinden. Als u wil kan u daar naartoe. Het hotel regelt in dat geval transport heen en terug (ter plaatse te betalen). Hierdoor kan het zijn dat een activiteit verschoven wordt, maar u zal steeds alles kunnen doen zoals voorzien in het programma.]

Diner in Ubud op een mooie lokatie (inbegrepen)

Overnachting in hotel Bunga Permai in Ubud.



Dag 19, 14 november 2008

In de loop van de voormiddag: transfer naar Zuid-Bali, naar Sanur

Vrije dag. In Sanur kan men genieten van de laatste dagen aan het strand, wat shoppen, kuieren langs de winkeltjes...een heerlijke massage of SPA-behandeling uitproberen, of gewoon uitblazen aan het zwembad.

's Avonds: afscheidsdiner: visbarbecue op het strand van Jimbaran ( niet inbegrepen, wordt ter plaatse afgerekend). Iedereen kiest zijn vis uit en deze wordt klaargemaakt voor u terwijl u geniet van een schitterende zonsondergang!  
Overnachting in hotel Tamukami.



Dag 20, 15 november 2008

In de loop van de dag transfer naar het vliegveld voor uw vlucht naar België.



Dag 21, 16 november 2008

Aankomst in Brussel



### **Prijzen per persoon**

€ 2250 per pers.

€ 345 € single supplement per pers

Deelname: min. 8 deelnemers.

Bij minder dan 8 deelnemers kan men deze reis op individuele basis doen, begeleid door lokale gidsen waar nodig (mits supplement)

#### In de prijzen inbegrepen:

Intercontinentale vlucht (inclusief luchthaventaksen van Brussel naar Denpasar

1 binnenlandse vlucht (exclusief luchthaventaxen, € 2 à 3)

Nederlandstalige reisbegeleider (bij minimum 8 personen)

Alle transfers ter plaatse, met privé chauffeur en waar nodig met lokale gids

Alle overnachtingen incl. ontbijt.

De maaltijden aangegeven in het programma.

Alle excursies vermeld als inbegrepen in het programma.

#### Niet inbegrepen

Middag en avondmaal, behalve waar als inbegrepen vermeld in het programma. Maaltijden kosten slechts enkele euro's incl drank.

Kleine lokale ingangen en entree voor het Komodo-nationaal park (+/- 30 € pp)

Persoonlijke uitgaven, dranken.

Foaien

Lokale luchthaventaksen (€ 2 à 3)

Visumkost :25 USD te verkrijgen ter plaatse

€ 15 dossierskosten per persoon.

#### **Praktische info:**

Internationaal Reispas verplicht, nog 6 maanden geldig bij terugkeer.

Visum bij aankomst verkrijgbaar (25 USD) indien u minder dan 30 dagen ter plaatse bent.

Contacteer uw huisarts voor info over inenting. Wij raden anti-malaria medicatie aan voor Flores.

Prijzen kunnen uitzonderlijk stijgen indien de dollarkoers erg verandert.

Prijzen kunnen uitzonderlijk stijgen indien prijzen van de binnenlandse vluchten en het vervoer ter plaatse door fuelsurcharges omhoog gaan.



## PLUSPUNTEN

- **Kleine groepjes, geen grote tourbussen!**
- **Originele uitstappen, die je Indonesië doen "beleven", exclusief voor onze gasten ontworpen en eigenhandig door ons gemaakt.**
- **Betreden van minder toeristische paden, zonder de hoogtepunten over te slaan.**
- **Aandacht voor afwisseling en kleinschaligheid, op alle vlakken.**
- **Contact met de lokale bevolking. Respect voor de lokale gebruiken en economie.**
- **Speciale aandacht voor onverwachte ceremonies/ gebeurtenissen.**
- **Ervaren, uitgezochte lokale gidsen met een niet te evenaren kennis van het land en haar volk.**
- **Zorgvuldig geselecteerde hotels en pensions: voor ons is niet enkel netheid, maar ook kleinschaligheid, ligging en sfeer zeer belangrijk.**
- **Een ijzersterke prijs-kwaliteitverhouding.**